

Linette

*(tekst & muziek: Axel Lukkien)*

Linette komt altijd bij mij  
Met al haar verdrietjes, haar twijfels en zorgen  
Ze schuift op de bank dichterbij  
Hoe hou ik in godsnaam verborgen  
Dat ik ook vaak zo aan haar heb gedacht  
Dat ik niets liever zou willen  
Maar niet voor een nacht

Linette heeft vriendjes genoeg  
En ik ben veel te trots om er eentje te worden  
Dat is veel te veel, veel te vroeg  
Dat is nog niet eens aan de orde  
Als ik nu kies dan verlies ik het toch  
Als de illusie voorbij is wat blijft er dan nog?

Het lijkt overdag of het vuur is gedoofd  
en ik jou uit m'n hoofd heb gezet  
En toch sta ik op en ga ik naar bed  
met jouw naam op m'n lippen, Linette  
Dat is het nou net

Linette weet precies wat ik wil  
Ik zeg: "Ik ben niet verliefd, maar ik zou het zo worden"  
Ze vraagt me: "Wat is het verschil?"  
Dat is al niet meer aan de orde  
Als ik haar nu zie bewijzen we toch  
Als de illusie voorbij is, wat blijft er dan nog?

En toch sta ik op en ga ik naar bed  
met jouw naam op m'n lippen, Linette  
Ik laat 't aan niemand zien  
en al denken m'n vrienden dat ik het wel red  
Ik red het maar net